

Finngården 50 år!



I år fyller Finngården 50 år

Vår lägergård Finngården köptes in 1967, under två år renoverades den förfallna gården och 1969 invigdes Finngården som kårens lägergård. Under 50 år har lika många Vårsläger, ett gäng Sommarläger och otaliga övernattningar ägt rum på Finngården. Många generationer scouter har njutit av denna oas i skogarna kring Höör. Många av oss har fina minnen från våra äventyr på Finngården och några av oss har minnen som komma skall.

Ett kalasläger för att fira Finngården 11-13 oktober

Ett 50-årsjubileum måste firas! Därför blir årets Höstläger ett läger till Finngårdens ära. Hela kåren åker till Finngården på läger helgen den 11-13 oktober. Under helgen ska vi lära känna Finngården och den omgivande naturen, förbereda en fin present och ha ett stort kalas. Vi ska såklart leva lägerliv under tiden, laga mat över öppen eld, hänga på backarna, sjunga på lägerbål och mycket mer. På söndagen bjuder vi in alla att vara med på Finngårdens kalas, ett riktigt kalas med allt som hör till.

Finn en insamling!

Finngården fyller som sagt 50 år :-). För att Finngården ska fortsätta vara en plats dit alla scouter unga som gamla vill vara på lägger många scouter och ledare ner mycket tid på renovering och vidareutveckling av lägerplatsen. Men det behövs även pengar. I samband med 50-årsjubileet har vi därför startat en liten insamling så att just du har möjlighet att ge en födelsedagspresent till Finngården.

Vi blir mycket glada om ni vill skänka ett valfritt belopp till Finngården, det går bra via

Swish till 123 275 34 40,

märk inbetalningen med Finngården50

Eller

Kårens bankgiro 5856-2703,

märk inbetalningen med Finngården50

